

Vallekilde, d. 3dje April 1924

Kære Sanne!

En lille hilsen skal jeg have med denne gang til Din fødselsdag, nu er den ikke så langt borte, og jeg ved ikke, om der går andre skibe and "Sleipner", der går til Færøerne, inden den tid. Jeg sender Dig Povl Hansens lille digtsamling, om Du bryder Dig om den, 80 års billedet følger med, vi Du have det? Og så tænkte jeg, at I deroppe, der kendte Niels Bukh, kunde have lyst at se årsskriftet fra Ollerup, jeg lader det så følge med. Sunneva skrev at hun tænkte på at rejse til Thorshavn efter konfirmationen, lad hende så se det, og Kristian kan vel også have fornøjelse af at læse det, og måske provstinde Marie Dahl i Sandegærde. I kan jo lade det gå rundt til dem, der bryder sig om det; jeg synes, det er meget fornøjeligt. Jeg har tit tænkt på, at jeg vilde fortælle Dig, hvor syg Asta Bentsen, Jakob Sejers kone, er; jeg har nok fortalt Dig, at hun har været syg en gang før, men da kom hun sig og var helt rask, men nu er det snart et år siden, hun blev syg igen. Der er sindssyge tilligemed tuberkulose, det er så trist; denne gang er hun på Oringe, der er vist ikke noget håb om, at hun kan komme sig, hun er bleven så mager, hun er ikke andet end skind og ben, hun ligner et skelet, det er af tuberkulosen, hun sådan tæres hen. For nogen tid siden, var hendes tanke klar, og da var Jakob Sejer nede og talte med hende, men det varede kun kort, nu er hun igen uklar, og det bliver vist ikke andet end døden, komme sig kan hun ikke for menneskelige øjne at se. De kunde havt det så godt, det er strængt for Jakob Sejer. Han har n god og frisk pige til at styre hus for sig, hun har været elev sammen med Sunneva, Olivia Rasmussen, jeg ved ikke, om Sunneva kan huske hende. Det er også strængt for børnene, den ældste datter Ingeborg er hos Fru la Cour i Askov, Bent har været på Bukhs skole i vinter, han er ellers elektrikker og arbejder hos Gudmund Bentsen, Gudrum er 14 år og skal gå til præst i sommer og være her i Vallekilde hos Troels Trier, så er der ingen hjemme uden Ib, den yngste, der er ikke flere end de fire. Dagny Bentsen er sygeplejerske på Oringe, så har hun en af sine egne hos sig, Hjalmar Helveg er overlæge, han er også deres ven fra gammel tid. Jeg kan ikke huske, om [jeg] nogensinde har fortalt Dig, at Karl Mortensen, som Du kendt godt i sin tid, er død, han døde pludselig af hjerteslag uden foregående sygdom. Han talte ved en mindefest for en ven, en afdød læge i Kallundborg, og midt i talen faldt han om og var død med det samme. De havde ingen børn, men jeg har hørt, at de havde adopteret en pige, så blev Elise ikke helt alene tilbage. Når jeg tænker tilbage på de år, jeg har været her i Vallekilde, er der mange, jeg har kendt, der er rejst ud på den sidste rejse, hvor længe mon det skal vare, til der kommer bud efter mig? Jeg fik en "Tingakros" at låne af William, der så jeg, at bager hansen var død, han hørte jo til de gamle, og det er naturens gang, når de går bort, vi føler det altid mere trist, når de unge rejser.

Men som Gud vil:

I vel og ve,

Han vilje ske!

Nu ønsker jeg Dig, at Du må få en god fødselsdag, og en god skole til sommer! Til Vallekilde er der indmeldt 132 piger, så det ser ud til, at der bliver god skole her i sommer.

Lev nu vel, kære Sanne, hils Simon og børnene!

Mange hilsener til Dig fra gamle

Bette faster.

Hvis Sunneva kommer til påske, så hils hende fra mig, denne gang får jeg ikke skrevet.

Vallekilde, d. 9de Julil 1924

Kære Sanne!

Tak for brevet, som jeg tænker er kommet med "Sleipner" og den skulde nu afsted igen 11 Juli. Det var sørgeligt, Du skrev om Jakobs kone, det gør mig så ondt at tænke på, de var så unge og lykkelige og alt tegnede så godt for dem; mon Marie så rejste efter deres lille pige: Jeg har ventet at høre lidt fra Sigrid, men endnu har jeg ikke hørt noget om, hvordan det går hende. Jge har også forgæves ventet, at William skulde komme herover de sidste dage, det er jo kun et kort stykke vej fra Svinninge, og cykle har han. Jeg vilde gærne vide lidt om, hvordan det går ham i det daglige, han er jo ung. Du skrev, at Du vilde sende hæftet fra Ollerup tilbage, det behøves ikke, det har jeg ikke ment, Du skulde, kan det ikke blive nummer i en tombola på basaren, Du kan strege navnet over, så synes jeg, det kan gå. Jeg sender en lille golftrøje til basaren, synes Du ikke, den er helt pæn, jeg har købt den hos Alf, Povl Hansens søn, han har maskinstrikkeri i den forrige håndværkerskole, og det lader til, det går helt godt for ham. Jeg gav 6 kr, for den, så meget kan I vel få ind for den igen. Jeg skal hilse Dig fra Sanne fra Amerika, jeg har nylig fået brev fra hende, det var sendt til min fødselsdag, og det kom i god tid. Arnold havde nu ferie og var hjemme, fra ham fik jeg også et meget fornøjeligt lille brev, han skriver godt Dansk. Hils Jákuo fra mig, jeg har hele tiden, siden han rejste hjem, ventet han vilde skrive lidt til mig. Er R.Rasmussens lille pige kommen hjem fra hospitalet, og har det hjulpet på hende?

Hils Marie Dahl, når Du ser hende, sig hende tak for det, jeg skriver en gang senere, jeg har tit tænkt på at skrive til hende, men endnu er det ikke blevet til noget. Nu tænker jeg, børnene er færdige med eksamen og kan få en god og glædelig sommerferie, og Else kommer hjem, så I alle er samlede.

Nu vilde jeg ønske, jeg vidste hvorledes det står til hos Jakob, det er så trist at tænke på dem, de unge mennesker.

Lev nu vel, kære Sanne, hils alle hjemme, og dem Du ser af slægten.

Mange kærlige hilsener fra

Bettefaster

Måske denne Ollerup bog også kan benyttes til nummer i en tombola

Vallekilde, d. 30te Debr. 1924

Kære Sanne!

Tak for julebrev og kager, det er alt kommet i rette tid, og når jeg trakterer børnene med Færøkager, morer det dem altid at høre, at første må melet og sukkeret sejle den lange vej over Nordsøen og blive lavet til kager, og så sejler de den samme vej tilbage. I dag har jeg ellers haft et uventet besøg, som jeg sad inde i min stue, kom der en fremmed dame ind, jeg havde ingen anelse om, hvem det var, hun hilste så bekendt på mig, det var så Hjalmar Marias søster, hun var i besøg hos venner i nærheden af Holbæk, og så vilde hun besøge mig med det samme, det var jo meget fornøjeligt, og hun blev meget gæstfrit modtaget her på skolen. Hun var her kun i nogle få timer, og hun følte sig rigtig vel ved modtagelsen. Hun har nok lyst til at komme en anden gang.

5/1

Kære Sanne ! Jge fik ikke skrevet brevet færdigt, som jeg havde, i går skulde jeg haft skrevet Dit brev færdigt og til Marie, Sunneva og Johanne, men da lå jeg i sengen og var meget syg. Idag er jeg kravlet op for at få brevet sendt, ”Sleipner” sejler i morgen.

Vil Du ikke gøre det for mig at hilse Marie, Sunneva og Johanne og sige dem tak for julesenden hvis jeg lever skriver jeg til dem.

Kærlig hilsen til Jer alle.

Glædeligt nytår!

Bettefaster

