

Vallekilde, d. 12te Januar 1902.

Kære Sanne!

Tak for brevet! Jeg ventede til jul, men der kom ikke noget; men så blev jeg også glad, da det kom. Jeg glæder mig over, at det går godt med skolen, thi det gør det jo, ikke sandt? Det er over forventning, at I har fået så mange elever, synes jeg, og det må være bevis på, at folk er glade for gerningen og vil slutte sig til det arbejde, der bliver udført. Jeg tænker så tit på Dig, kære Sanne, hvorledes går det Dig med at få det huslige arbejde gjort, thi det skal Du jo særlig sørge for, og der kan blive nok for Dig, når I er så mange hver dag. Har Du nogen god hjælp, så Du ikke behøver anstrænge Dig alt for meget? Ja, det er helt underligt for mig at tænke på, at Du nu sidder som gift kone hjemme på Færøerne, og i fjor ved denne tid kunde jeg om aftenen sidde og vente på, at Du skulde træde ind ad døren. Jeg skal hilse Dig fra alle Bentsens, særlig fra Hanne, hun sagde, at hun vilde skrive til Dig, men jeg ved ikke, om det bliver denne gang. Til foråret skal Signe onfirmeres, så er der ingen tilbage uden Åge. I vinter har de ingen fremmed til hjælp, Valborg er hjemme, og så hjælpes søstrene ad om arbejdet. Asta er på Fyn hos Povl Hansens svigerinde, der hvor Knud Bentsen er gårdbestyrer. - Jeg skal hilse Dig fra Sanne i Amerika, jeg fik et lille brev fra hende til jul; hun lod mig sige Dig, at hun ventede, Du en gang vilde skrive lidt til hende og fortælle hende, hvorledes det gik for Dig derhjemme. Hun og Thrine og Marie havde det godt, og alle sender de hilsen til Dig. Sanne fik en lille pige sidst i August, hun hedder Kirstine efter sin farmoder, og er som Du kan tænke Dig den sødeste unge der er til. Jeg er så glad over, at Sanne er så rask nu, hun har det også godt, har en god mand og sit gode udkomme. Til jul ventede de Andreas, og så blev glæden stor hos hans moder. Fra Hans fik jeg også et lille brev til jul, det var skrevet fra London, han havde det godt og bad mig hilse alle. Til foråret tænker han på at komme hjem til Danmark og prøve, om der kan blive noget for ham. Nu er han en enlig fugl, og det tror jeg også, han føler; der er så sin egen sag at være hjemløs, særlig for den der sættet pris på det hjemlige liv, og det gør Hans. Jeg ønsker for ham, at han måtte finde en god kvinde til medhjælp, så han kunde bygge sig et hjem; men det er måske for ham vanskeligt at finde den rette. Jeg har altid ondt af dem, der ikke har noget hjem, det er svært i den larmende verden ikke at have en fredlyst plet at ty hen til. Kommer Hans en gang til Færøerne, må I allesammen være gode ved ham. Det er ellers lidt trist og tungt over stemningen her i Vallekilde i denne tid; pastor Helveg tænker på at rejse fra os, han søger sin gamle faders, stiftsprovst Helvegs embede ovre på Lolland; og da det nu er kommet til at stå for ham som et kald fra Vor Herre, at han skal optage sin faders gerning, er der jo ikke noget at sige til det, om det så gør en aldrig så ondt. Jeg kan så godt forstå pastor Helvegs tankegang, gamle H. har i sine sidste leveår været næsten både blind og døv; han prædikede jo nok om Søndagen, men ellers sad han indemuret i sit studieværelse, og sønnen kan jo tænke den tanke, at meget kan være blevet forsømt, som han nu føler sig kaldet til at oprette, og måske også bringe et eller andet frø til at blomstre, som hans fader har udsået. Endnu er der ikke kommen besked på, om han får embedet, men det ventes en af de første dage. Hvem mon vi så får igen? Ingen der anstatter Helveg for mig, det føler jeg godt, men man kan ikke altid få det bedste, så kan man også nøjes med det næstbedste; på Færøerne må i mange gange nøjes med det, der er ringe, det siger jeg tit til mig selv. Men nu har I det godt hjemme hos Ederselv; det hjælper jo noget; dog vilde jeg så inderlig ønske Eder et bedre kirkeligt liv deroppe, men endnu er det kun tarveligt, det ved jeg.

Nu skal jeg fortælle Dig noget, jeg har fået at vide i dag og som overraskede mig ikke lidt; Du husker jo nok Mariane Hentze, nu er hun blevet ked af at have pensionat i København, og er nu i færd med at købe Peder Bukhs hus. Hendes broder Hilmar er her på skolen i vinter; det er så bestemmelsen, at han skal begynde en forretning der, og Mariane vil nok så flytte herud at bo, hun overtager så måske posten efter Kirstine Bukh. Bare det så må gå godt, og enden må blive begyndelsen lig; nu er alting så dejligt, men Mariane har været i Vallekilde før, og hun har haft meget at sige om dem herude. Hun har jo tjent store penge, mens hun har haft pensionatet, så hhun kan sagtens. I får vel ingen fotograf op til "Føgrulid" og får hele "menagen" fotograferet, jeg vilde ønske I gjorde, og at I så vilde give mig et billede; det vilde glæde mig meget; på anden vis får jeg vel højskolen på Færøerne at se, thi ikke venter jeg, at jeg kommer over havet, jeg sætter Vor Herre

i mit sted.

Hils så Simon mange gange ligelede Rasmus og alle Eders husfæller! Lev vel! Gud i vold! De kærligste hilsener fra Din Bette faster.

Til sommer kommer Sunneva nok hjem og besøger Eder, nu er hun bleven assistent det er både en behageligere og bedre lønnet stilling. Hun får 28 kr. om måneden det er en god løn, synes jeg, og den bliver forhøjet med årene.

Vallekilde, d. 2den Marts 1902.

Min kære Sanne!

Tak for Dit kære brev! Gud ske lov for, at Du har det godt, og alt går godt hos Eder; Du kan tro, at jeg tit og ofte har Eder i tanke, thi jeg ved, at der må være vanskeligheder at overvinde for Eder, som jo skal være banebrydende og indføre noget, der ikke før har været kendt. Og folk på Færøerne er kritiske "adfinningasom", mest fordi de er ensidige og vel nok kan have læst om etog andet, men det er ikke nok for at kende noget at have læst om det; det har jeg selv erfaret, et er at høre om noget på afstand eller at læse om det, et andet er at se med egne øjne og leve med; der høstes den rigeste erfaring. Mange af de unge Færinger, der kommer til Danmark, fælder raskvæk domme over sager, som de aldeles ingen forståelse har af, og det er jeg nu engang en absolut modstander af, og jeg håber, at når Simon får dem under sin påvirkning, vil de nok blive retvendte.

Der var meget, der kunde skrives om, men tiden er ikke til det. Du må sende mig billedet af skolen, om det så ikke er så forskrækkelig godt; Du ved nok, at det vil glæde mig at se højskolebillede fra Færøerne. Jeg har hørt, at der skal være bevilget 500 kr. i statsunderstøttelse til Færøernes højskole, og jeg håber, det er sandt, det var dog en god hjælp for Eder. Nu kan man personlig mene om folketingsmanden, hvad man vil, og jeg må tilstå, at jeg ikke er nogen ubetinget beundrer af ham, men jeg tro nok, han kan udrette noget, og han vil vist også. Han er jo også kommen herved i en heldig tid, hvor alt så at sige er lagt til rette for ham, og alle de sager han fører frem bliver modtagne med velvilje i Tinget. Han har været herude en gang, men noget rigtigt indtryk af skolen kunde han jo ikke få, dertil var hans ophold for kort. Han kom Fredag middag og rejste igen Lørdag morgen; han talte på skolen Fredag aften om færøske forhold, nå, jeg vil ikke sige noget om, hvad han sagde, det kunde jo være meget godt, men jeg synes i mit stille sind - nu må Du ikke tro, at jeg er indbildsk - at jeg kunde haft gjort det lige så godt, mellem os sagt, Du må ikke sige det til noget menneske. - Han var jo ellers rigtig venlig mod mig, andet kan jeg ikke sige; jeg kende ham jo så lidt. Jeg har forespurgt hos Aksel Kragh om blomsterløg, men de kan ikke fås i forårstiden, derimod sender jeg Dig her en fortegnelse over blomsterfrø, som Du så kan vælge imellem og skrive om, hvilke sorter Du vil have. Der står om noget af det, at skal sås i Marts, men det må da vel ikke kunne gøre noget, om det først bliver såt i April. Til efteråret kan Du så skrive efter løg; Du kan jo godt få dem, om Du ikke sender penge forud og det er bedst Du skriver i August, hvad Du vil have, så kan det blive sendt tidlig i September. Løget af Din hyacint skal Du gemme på et mørkt sted, og så kan Du til næste efterår plante det i jord i en urtepotte, og så bare lade det stå på et sted, hvor lyset ikke falder, til spiren er bleven et par tommer høj, så kan det stilles i lyset.

Vi fik dg lov til at beholde vor præst her i Vallekilde; han fik ikke embedet og noget andet vil han ikke søge, så nu har han bestemt sig til at blive, og det er til almindelig glæde, som Du nok kan tænke Dig. M.Hentze har nu købt P.Bukhs hus for 6,500 kr.; jeg kan ikke forstå, at hun vil sætte de penge hun har tjent sig sammen i et så usikkert foretagende, det bliver vist ingen let sag at oparbejde en forretning her på pladsen ed Henrik Nielsen som konkurent.

Fra Bentsens skal jeg hilse mange gange, en gang bliver det nok, at Hanne skriver; hun har det jo ellers travlt, da Valborg har taget plads hos Rasmussen i København. Du husker dem nok, de var jo i besøg hos Bentsens, mens Du var der. Valborg har taget plads derinde som pige og er rigtig godt fornøjet med stillingen; hun rejste derind til Februar, og til Maj skal Dagny have plads hos maler Termansen i Kalundborg, så til sommer skal Signe være enepige; det kommer dog nok til at gå mere ud over Hanne end hun rigtig kan tåle. Signe skal konfirmeres nu til påske. Der sker jo ikke så få forandringer for tiden i vor fredelige by. Der skal sommer bygges ny friskole, den skal ligge ved siden af præsteboligen, og "fastrene" skal så bo i det gamle hus, hvor skolen er; det tilhører Bentsen og har kun været lejet til kredsen her. De skal også have ny lærer til skolen, da Johanne Truelsen jo snart skal giftes. Jeg skal hilse Dig fra Karl Mortensen, jeg har set ham en gang i vinter, og jeg synes, han så så god og rar ud. Brevet til Sanne skal jeg sende i morgen, jeg har ikke haft så god tid de sidste dage; jeg har ikke hørt fra dem, siden jeg fik det brev fra Sanne før jul; nu længes jeg efter, at der skal kommebrev. Fra Hans har jeg heller ikke hørt. Jeg synes altid, der er så meget, jeg skulde skrive om, men det er ikke nemt at huske det alt sammen i øjeblikket, bagefter kommer jeg i tanker

om mange ting. I morgener det Sunnevas fødselsdag, den fejrer hun nok i stilhed i sit eget selskab; jeg har da skrevet lidt til hende. Det er dejligt, at hun kan komme hjem til sommer, selv om det kun kun bliver et kort besøg.. Nu må Du så have farvel, kære Sanne! De kærligste hilsener til Dig og Simon fra Eders hengivne Bette faster.

Prisliste fra Aksel Kragh, Vallekilde.

Blomsterfrø.

	1 portion	8 øre
Clarcia elegans		
Coreopsis bicolor	-	8 -
Crepis rubra	-	8 -
Elicrysum bracteatum (evighedsblomst) P.	-	10 -
Godetia rubicunda	-	10 -
Iberis coronaria	-	8 -
Lobelia Erinus P.	-	12 -
Nemophilla insignis	-	5 -
Papaver Rhoëas (valmue)	-	5 -
Papaver nudicaule (grønlandsk valmue)	-	8 -
Petunea hybrida P.	-	10 -
Phlox Drumondei P.	-	10 -
Reseda odorata Gabrielle	-	5 -
Salpiglossis variabilis P.	-	8 -
Tagetes erecta	-	8 -
Tropæolum majus (slyngplante)	-	8 -
Verbena hybrida P.	-	12 -
Viola tricolor (stifmoderblomst) P.	-	10 -
Zinnea elegans P.	-	8 -
Blandet blomsterfrø	-	5 -

Dem, der er mærkede med P. må sås i paller i stuen i marts og udplantes senere, de andre kan sås på blivestedet i haven så tidlig som muligt, eller i september til tidlig blomstring det følgende år.

Priser på blomsterløg kan ikke opgives nu, ikke før i august eller september. Løgene kan fås fra sidst i september til sidst i november.

Vallekilde, d. 9de April 1902.

Kære Sanne!

Tak for Dit kære brev og for billedet, det var helt morsomt at få det, og jeg blev meget glad over, at Du sendte mig det. Jeg har kun en ting at bemærke og det er angående Dig selv, kære Sanne, Du burde haft Din plads i forgrunden og ikke helt bag ved alle de andre, så man næppe kan se, enten Du er der eller ej; skolens husmoder burde ikke holde sig så langt tilbage; næste gang må Du sidde ved siden af Din mand. Jeg kunde til at begynde med ikke regne ud, hvad det var for et barn, der var med på billedet, jeg tænkte, at det måske kunde være nogen af Simons slægt, men så fortalte Hans mig, at Du havde taget Frederikkens lille pige med Dig til Dit nye hjem. Det sagde Du nok, Du vilde gøre, men jeg synes alligevel, det er for meget, Du har taget Dig på, hvorledes kan Du overkomme det? Hvorledes bliver det til sommer. hvor mange mon I får på skolen, bare I får nogen, der er skikkelige og gode, så er det godt. Jeg tænker mig, at skolen ligge kønt, og jeg håber, at I får lov at blive, hvor I er; det er kommet mig for øre, at de "vigtige" vil have Eder flyttede, men jeg håber ikke, det vil lykkes dem. Vil I ikke helst blive, hvor I er, og hvor I har fået godt begyndt, der har I det så fredeligt borte fra alfarvej. Nu rejser Bette hjem hun har jo været i Svinninge i vinter og vilde nok haft været her på skolen igen til sommer, men der er kommen bud efter hende, da hendes moder er så syg; ser Du hende kan hun fortælle Dig, hvorledes vi leve her i Vallekilde. Jeg kan fortælle Dig, at Bentsen har fået rejses stipendium på 400 kr. og er nu på vej til Italien; Ivar rejser med ham, men om I. har fået nogen understøttelse til at rejse for, ved jeg ikke. Elise er nu kommen hjem fra Jylland og har travlt med at sy på sit udstyr, hun skal have bryllup d. 17de Maj. Du kan ikke tænke Dig hvor hun er kommen til at se godt ud, hun har ligefrem fået tykke kinder, så hendes ophold i Vendsyssel har bekommet hende godt. Fra Hanne skal jeg hilse mange gange og ligeledes fra Dagny og Signe og Åge ikke at forglemme. Jeg viste dem billedet af skolen, og det fornøjede dem meget at se det. Ellers går alt her som sædvanlig, der er indmeldt 165 piger til sommerskolen, og der kommer nok flere i løbet af denne måned. Ester skal være lærerinde i sommer; Mathilde Madsen kommer ikke, hun er jo på statens kursus, og det slutter ikke førend til Juli eller August; jeg ved ikke bestemt, hvor længe det varer, men det ved Simon og Rasmus.

Jeg sendte brevet til Sanne et par dage efter, at jeg havde modtaget Dit brev i Februar, men jeg har ikke hørt fra Amerika hele vinteren, ikke siden Sanne skrev til jul; jeg synes, det er underligt, at Thrine ikke skriver lidt. Fra Hans har jeg heller ikke hørt siden jul. Nu kommer snart Din fødselsdag, kære Sanne, Gud give, Du må opleve et godt og glædeligt år med lykke og fremgang i alle måder!

Hans "úti á Reynid" bliver her i sommer, han har fået arbejde hos Hans Smith, og det kan han være glad ved, der får han det godt. Jeg kan ellers rigtig godt lide ham, han er flink og pæn i enhver henseende. Hils nu Simon fra mig, og lev så vel, min kære Sanne!

Gud i vold!

Din hengivne

Bette faster.

Hils Rasmus!

Nu har Evensen jo fået Sandø kald.

Kære Sanne! Du skrev ikke, om Du vilde have noget blomsterfrø; jeg sender lidt, hvis Du bryder Dig om det. Gyldenlak og levkøj kan tages ind om efteråret og overvintres i en ikke for varm stue, så vild de blomstre hen ad foråret. Ellers er de alle friluftplanter, og Du an så dem i kasser og til at begynde med i den første tid de spirer, ikke lade dem stå i alt for stærkt solskin; men solskin er jo en betingelse for al plantevækst, så jeg mener kun, at det ikke er heldigt, når de små spirer får for meget. Og så vil jeg ønske, Du må få et kønt blomsterflor til sommer.

Lev vel!

Din

Bette faster

Ham der står yderst til venstre på skolebilledet stikker næsen vel højt op, jeg håber I har fået opdraget lidt på ham i vinterens løb, så han er kommen til at se lidt ned ad mod jorden.

Vallekilde, d. 6te Juli 1902.

Kære Simon og Sanne!

Til lykke med Eders førstefødte, og Gud give, alt må stå vel til hos Eder! Ey rigtig sommerbarn må hun blive født ved midsommertid, den lyse skærsommer, med "roser og yndige blomster." Har I husket, at hun har fødselsdag sammen med Johanne? Det er ellers sparsomt, hvad jeg har hørt fra Eder i sommer, jeg venter at høre lidt næste gang om, hvorledes det går med Eders skole, hvor mange piger I har i sommer og sådan lidt om gangen i det hele. Hvorledes viser fremtiden sig for Eder, har I godt håb om, at gerningen vil gå frem og møde mere og mere forståelse imellem folk, og er tanken om flytning nedlagt, det vil jeg håbe, den er; det var en skam, om alt det arbejde, I har nedlagt der, skulde rykkes op igen og plantes endensteds. Hans Andreassen har fortalt mig, at der ikke blev noget af folkemødet på Suderø, vejret var nok uheldigt, og skibslejlighed var der heller ikke til at få. Så må der jo nok siges "bedre lykke næste gang." At der havde været møde hos Eder vidste jeg, det stod i "Holbæk-Posten" efter "Politikken". Hvordan kunde I have alle de mennesker og beværte dem, det var ingen spøg. Nu har I vel haft besøg af Sunneva, jeg har ikke hørt et ord fra hende, siden hun rejste til Færøerne, men jeg tænker mig, at hun har været glad ved at være hjemme og rigtig nydt livet. Hun er måske kommen med "Egil" til København, jeg har hørt, at den er kommen, men jeg ved ikke hvor lang ferie Sunneva havde, hun behøvede måske ikke at rejse så snart. Jeg har hørt, at familien Lützen skal være kommen hertil, men fra Holbæk har jeg ikke hørt noget om dem, heller ikke set nogen af dem; jeg tænkte, de var kommen her til i dag, da der har været kapskydning og fodboldkamp mellem Vallekilde og Holbæk skyttekredse, men ikke en gang Thomas var her, han som ellers altid plejer at være første mand på skydepladsen. Det var sært om de ikke skulde lægge vejen over Vallekilde, mens de er her. Jeg har ikke været henne og set noget af det, heller ikke hørt foredragene, som blev holdt af Povl Hansen og Dam fra Brøderup, og skulde være udmærkede, men da jeg havde været i kirke og hørt pastor Helveg tale så dejligt om forholdet mellem gamle og unge, så kunde jeg ikke gå andensteds hen. Når jeg sidde og hører en sådan prædiken, ønsker jeg, at I sad ved min side; jeg kan ikke gengive indholdet men grundtonen var, at vi gamle ikke skulde lægge an på at få de unge til at være, som vi havde været, men give dem frihed til at vokse sig frem efter deres ævner og anlæg og så give dem de ønsker med på vejen, at de måtte blive meget bedre, end vi havde været. Der var meget, meget mere, som kunde være værd at anføre, men det er ikke så let at samle det i korthed; jeg siger kun, at pastor Helveg er en udmærket præst for ungdommen, Gud give, der var flere som han.

Jeg kan fortælle Dig, kære Sanne, at jeg for ikke så længe siden har fået brev fra Sanne fra Amerika og et yndigt billede af hendes lille pige. Sanne og hendes mand er nu rejst langt ud mod Vest, hvor de har købt jord i en nylig anlagt dansk nybygd; da jeg fik brev, havde de fået bygget hus og købt besætning, kør, heste, svin og høns, og det lader til, det vil gå dem godt. Stedet ligger smukt ikke langt fra en stor flod, der hedder "Villamette River", og i baggrunden er der bjerge, så jeg tænker mig, at det også hvad klimaet angår må være en god plads, de er kommen til. Thrine er rejst med Sanne derud, og hvis alt går godt, rejser Marie og hendes mand derud om et års tid. Jeg er glad for, at Thrine er hos sine børn, det var meningsløst for hende at gå herhjemme og næsten ikke vide sig tag over hovedet, når hun kan være i fred og ro hos sine gode børn. Fra Hans kan jeg også hilse Dig, jeg har nylig hørt fra ham, brevet var skrevet fra Antwerpen, han sejler i engelsk fart og har det godt; han havde jo så småt tænkt på at komme til Danmark i somme, men han er bange for, at der ikke skal blive noget at få herhjemme, og så synes han, at han heller må blive, hvor han er, da han som sagt er i god fart. Ser I noget til Kristian, han er jo ved hvalfangerstationen i Norddeble, han kunde jo godt en Søndag spadsere over fjældet og besøge Eder. Hvis I ser ham, så hils ham fra mig og sig, at jeg længes efter at høre fra ham. Jeg hører somme tider lidt gemmen Hans Andreasen, de to er jo gode venner og skriver stadig til hinanden; jeg kan godt lide hans, han er et i alle måder pænt ungt menneske.

Nu tænker jeg så meget på Dig, kære Sanne, om Du nu er rigtig forsigtig med Dig selv og passer på ikke at forkøle Dig eller andet sligt. Simon skrev, at Dine vorter var ømme, Du skulde bade dem med fransk brændevin, og så vaske dem med borvand både før og efter diegivningen; Du skulde

have en lille skål stående til det brug og så lidt sygevat til at vaske med, der er ikke noget, der bedre kan holde vorterne hele, og det gør heller ingen skade å barnet. Nu går jeg og tænker på, hvad hun vel skal hedde, og jeg giver hende mange navne, men der er vist intet, der er det rigtige. Du holder hende vel selv over dåben, kære Sanne, så får jeg at vide, hvilket navn I har givet hende; et godt bliver det, er jeg sikker på. Hvem er hos Dig i denne tid, har Du god hjælp?

Jeg ved ikke, om Du har hørt, at Ingrid og Hans Smith har mistet deres søde lille dreng; han døde, da han var 7 måneder gammel; doktoren kunde nok ikke sige bestemt, hvad han døde af, men han troede nærmest, det var tarmslyng. Det er en stor sorg for de stakkels forældre, og der er jo blevet stor tomhed hos dem, siden lille Gunnar drog fra dem, men de bærer det tålmodigt som kristne mennesker. Ellers er her alt ved det gamle. Kan Du tænke Dig Bentsens husstand kun bestående af tre mennesker, Hanne, Signe og Åge, flere har de ikke været den største del af sommeren; Bentsen er borte den meste tid enten i København eller andensteds. Her på skolen har børnene kighoste, og det er jo lidt besværligt. Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt Dig, at Ester er lærerinde i sommer, og eleverne holde så meget af hende; hun forstår så godt at give enhver sit og strander ikke på det skær, som ligger så snublende nær, at gøre forskel. Væveskolen er nedlagt, og jeg tror, det er bedre, at den ikke er, særlig nu, der er så mange elever; der er 180.

Nu må I hilse Rasmus Rasmussen, han kunde godt skrive lidt til mig en gang; i tidligere tid var vi ikke så fremmede for hinanden.

Gud give nu, I må have det godt, og Eders gerning må trives og blomstre, Gud til ære og til menneskelykke! Lev vel, kære venner! Gud i vold!

Kærlig hilsen fra Eders hengivne

Bette faster.

Vallekilde, d. 12te Oktbr. 1902.

Kære Sanne!

Tak for Dit kære brev, nu længtes jeg også efter at høre fra Dig; men jeg undskylder Dig, jeg ved, Du har meget at passe, og fremfor alt, Din lille pige. Det varer måske ikke så længe til hun bliver fotograferet, så venter jeg mig hendes billede. Det er rigtig godt for Eder, at I nu får lidt bedre plads, det var knebent, sådan som I havde det; I kunde jo umulig nøjes med én stue, Simon må jo have plads til sine bøger og et sted, hvor han så nogenlunde kan være i ro. Den der skal arbejde med tankerne må have et sted at være, hvor der ikke er uro og forstyrrelse. Bare I nu må få fuldt hus til vinteren, kære Sanne, derpå er det jo det kommer an for Eder; jeg synes, I har fået så godt begyndt, langt over forventning, så jeg kan ikke tro andet, end at Eders gerning vil lykkes. Jeg har lovet Dig hyacintløg, og dem skal Du også få, men i denne tid er jeg henne og plejer bedstemoder, hun er syg, det gamle skind, og ”fastrene”, som ellers bor her i huset, er ikke hjemme. Karen er i København til en stor fest, der skal holdes anledning af pastor Hoff's halvfjerdsindstyveårige fødselsdag, og Sine er nede hos Agnes der har barn i kirke i dag. Nu har Bentsen det meget bedre, han går nu uden stok; krykkerne har han lagt for længe siden, d. 23de fylder Hanne 50, så bliver der nok en større festlighed derhjemme, og samme holder Johanne Truelsen bryllup; det skal også stå hos Bentsen, så der bliver dobbelt fest. Elise er hjemme i disse dage, hun ser rigtig godt ud og hun er vist også glad og lykkelig. Helge har nu været på session, han blev taget til garder, så han får en lang tjenestetid. Det er længe siden jeg har hørt fra Sunneva, hun er meget sparsom med at skrive; det er hun måske også over for Dig, hun har jo også meget at gøre, og har sin tid besat. Jeg har for ikke længe siden hørt fra Marie Hansen, og nu har hun endelig vedgået sin forlovelse for mig. Du kender jo ham, hun er forlovet med Jakob Dahl fra Våg. Hvis han nu bliver hende tro, så hr hun, efter hvad man kan antage, en god fremtid for sig. Nu skal hun flytte fra doktoren til November, men jeg ved ikke, hvor hun skal hen; da hun skrev til mig, vidste hun sig endnu ingen plads. Ikke har jeg hørt fra Amerika, siden jeg fik brev fra Sanne i Juni; derovrefra flyder efterretningerne også sparsomt. Pastor Helveg låner mig sommetider amerikanske ”Dannevirke”, og der har jeg da set, at menighede i Junction City havde kaldet en pastor Skovgård til præst, og han havde taget imod kaldet; ellers stod der kun fra Junction City, at der var en mand, der tilbød sig at være mellemhandler ved købet af jord, og nu kan jeg ikke nægte at jeg længes efter at høre både fra Sanne og Marie. Fra Thrine venter jeg ikke brev mere, da hun kun har skrevet et eneste til mig i al den tid.

Jeg har set, at Færøernes repræsentanter i rigsdagen er kommen hertil; hvad mon de nu kan udrette i år, vil de gøre noget for at støtte Eders gerning? Nu er Kristian da hjemme igen, jeg fik er lille brev fra ham; i vinter bliver han vel nok hjemme, så synes jeg, han kunde besøge Eder i længere tid, den gode Ki.

Hils nu Simon mange gange, kære Sanne, jeg håber, han har noget godt at sige sine lærlinge til vinter. Hils også Rasmus venligst.

Og lev Du så vel med Din lille pige, kære Sanne! Gud i vold!

De kærligste hilsener

fra Din

Bette faster.

Den lille pige her i Vallekilde blev døbt treugersdagen efter sin fødsel og kaldet Rigmor; hendes moder vilde så gerne, hun skulde hedde Ruth, men det fik hun ikke sat igennem.

Vallekilde, d. 10de Decbr. 1902.

Kære Sanne!

Endnu en gang sender jeg en hilsen i det gamle år, da jeg hører, at "Mjølner" skal der op ad om et par dage. Jeg længes nu meget efter at høre fra Eder; jeg håber, der er kommen flere nu på Eders skole, end den gang Du skrev til mig, kære Sanne. Jeg har også lovet at skrive til Eder for Niels Lassen fra Klaksvig, han har fået skarlagensfeber, det skind; i Mandags blev han kørt ud på Holbæk sygehus; jeg havde rigtig ondt af ham, han var så forknytt og ulykkelig. Han var dog slet ikke hårdt angreben, skarlagensfeber optræder mildt i år, hvor man hører fra, men trist er det at skulle være indespærret i 8 uger, før slipper de ikke ud fra sygehuset; vil de rejse inden tid, må de betale for hele kuren, ellers koster det ikke en øre. Alle epidemiske sygdomme bliver frir behandlede på sygehusene. Jeg skulde så hilse Eder fra ham og bede Eder om at lade hans moder vide det på en læmpelig måde. Han havde skrevet hjem, inden han kom herved, men da vidste han jo ikke, at han gik med den sygdom i kroppen. Jeg skrev til Eva til Holbæk, at han var kommen derud, så kan de høre lidt til ham, men komme ind til ham må de jo ikke.

Jeg blev så ked af det, da jeg så denne "Holbæk Post"; jeg har nok set denne udtalelse, som skal være af Simon Povli, siges der, men jeg har aldrig omtalt den; jeg tænkte, det var bedst, der taltes så lidt som muligt om den, så den kunde ties til døde, men nu skal den vel nok gå igennem alle landets blade. Jeg kan ikke forstå, hvordan S.P. kunde få sig til at skrive sådan noget, det er ikke til ære for ham, det er vist og sandt. Det er godt, at folk her er så fornuftige, at de ikke regner det for stort andet end drengestreger, men S.P. kommer ikke til at stå med palmer i hænderne, når han skriver sådan om det folk, han nu i flere år har levet iblandt, og så vidt jeg har hørt, ikke nydt andet end godt. Jeg ved nok, at Simon og Du er hans gode venner, men i dette, tror jeg ikke, I står sammen med ham.

Hvorledes mon vejret er oppe hos Eder, her har vi allerede haft megen frost; det frøs næsten hele November måned og enkelte nætter frøs det 9 grader, men det mærkedes dog ikke så meget, da der for det meste var stille vejr. Det vil blive hårdt for mange, hvis vinteren allerede skal begynde for alvor. Jeg skriver dette tidlig om morgenen og skal nu til at begynde mit dagsarbejde, jeg har meget i denne tid, og det ser ud til mere efterhånden som tiden går. Ellen faster var så meget syg, sidst jeg hørte, måske Vorherre har lukket op for hende og hun kommer til at holde jul, der hvor der ikke er sorg eller pine; det er underligt hvor en efterhånden kommer til at føle sig ene i verden, når de, hvem man er nærmest knyttet til ved blodets bånd, flytter herfra den ene efter den anden; så længes man kun efter at følge med.

Gud give Eder nu en glædelig og velsignet jul og et godt nytår!

De kærligste hilsener til Dig og Simon og Din lille pige
fra Din

Bette faster.